

Η πλατεία μας!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΤΗΣ ΣΤ2, ΤΟΥ 11^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1€

Τούτες τις μέρες, από την αρχή σχεδόν του Δεκεμβρίου μέχρι και τα Θεοφάνεια, όλοι μιλούν για «το πνεύμα των Χριστουγέννων». Στολίδια, λαμπιόνια, ετοιμασίες, δώρα, αγορές, χαρά και προσμονή σε πρόσωπα μικρών και μεγάλων, στοιχειοθετούν αυτό το σκηνικό. Ένα πανηγύρι φωτός, χρωμάτων, μυρωδιών και διαφορετικής απ' ότι τον υπόλοιπο χρόνο διάθεσης, έρχεται να αλλάξει για λίγες μέρες την ζωή μας, αλλά και την όψη των σπιτιών, των δρόμων, των πόλεων.



Το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν είναι για τους πολλούς παρά ένα πνεύμα καταναλωτικό, μια συγκυρία κοινωνικών συναναστροφών και καταναλωτικής μανίας. Μια εικόνα και μια πρακτική που, δυστυχώς, μας έχει έρθει και αυτή από έξω, από τις κοινωνίες που δεν έχουν κάτι βαθύτερο μέσα

τους, που έχουν ξεχάσει τον Θεό, που έχουν λησμονήσει ότι γιορτάζουμε ακριβώς την Γέννηση του Θεανθρώπου και κατά συνέπεια δεν μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία αυτού του γεγονότος στην ίδια τους τη ζωή.

Δεν είναι λίγοι που αποφασίζουν να περάσουν Χριστούγεννα κάνοντας ένα ταξίδι στο εξωτερικό, στην καρδιά της Ευρώπης, γιατί εκεί τα Χριστούγεννα έχουν ένα χρώμα πιο λαμπερό, πιο φαντασμαγορικό, αλλιότικο από τα δικά μας δεδομένα. Κι έτσι ακριβώς είναι. Γιατί όσο κανείς ξεχνά το νόημα και το περιεχόμενο κάποιου πράγματος, τόσο μεγαλύτερη σημασία δίνει, στα εξωτερικά του γνωρίσματα.

Για το καταναλωτικό πνεύμα η γιορτή κορυφώνεται με τα πλούσια και συχνά εξεζητημένα φαγητά, με το πολύ και καλό κρασί και την διασκέδαση μέχρι πρωίας. Στην Ευρώπη ακόμα και η συνήθεια των δώρων, από χειρονομία αγάπης έχει γίνει σχέση δοσοληψίας, αναγκαίο κακό, ένα ακόμα έξοδο... δεν είναι λίγοι που για να βγουν από αυτή την υποχρέωση απλά προσφέρουν ένα φάκελο με κάποιο χρηματικό ποσό.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων πώς μπορεί να είναι άλλο από το πνεύμα της Γέννησης του Χριστού; Πώς μπορεί να απουσιάζει ο εορτάζων από μια γιορτή; Πώς μπορούμε να μιλάμε για αγάπη και να ευχόμαστε ειρήνη κι ευτυχία, χωρίς Αυτόν που έχει την δύναμη να την προσφέρει; Χωρίς Αυτόν που ήρθε ανάμεσά μας κι έγινε άνθρωπος μόνο και μόνο για να μας προσφέρει αυτά τα αγαθά. Μας έδειξε ότι η ευτυχία και η αγάπη δεν βρίσκονται στα χρήματα, ούτε στην ευδαιμονία,

ούτε στις καθώς πρέπει κοινωνικές συναναστροφές, ούτε στην δύναμη. Με την παρουσία Του, με την Γέννησή Του και με την ζωή Του μας έδειξε πως την μεγαλύτερη αξία έχουν οι παιδικές ψυχές, από τις οποίες απουσιάζει το άγχος της καθημερινότητας. Αν αναζητούμε λοιπόν να βρούμε κάποιο νόημα τούτες της ημέρες, που θα μας συνοδεύει όλο το χρόνο και όλη μας τη ζωή, δεν έχουμε παρά να μιμηθούμε τους βοσκούς και τους Μάγους που ταπεινά Τον προσκύνησαν στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. **ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ. ΥΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!**

Αγγελική Εμμανουηλίδου

**SANTA CLAUS
Ἡ
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ;**

Όλοι ξέρουμε τον παχουλό παππούλη με τα κόκκινα ρούχα, τα μακριά κάτασπρα γένια, τον κόκκινο σάκο, το έλκηθρο και το χαρακτηριστικό γέλιο. Είναι ο Santa Claus που δίνει σε όλα τα παιδιά παιχνίδια και χαρά κάθε Χριστούγεννα. Όλα τα παιδιά του κόσμου γράφουν μια «μικρή» λίστα με παιχνίδια που θέλουν να τους φέρει ο Άγιος και περιμένουν ανυπόμονα. Εκείνος διαβάζει όλες αυτές τις επιθυμίες των παιδιών και ξέροντας ποια ήταν καλά παιδιά όλη την χρονιά, τους μοιράζει τα δώρα τους, μέσα από τις καμινάδες των σπιτιών τους.

Όλη αυτή η ιστορία δεν έχει καμία σχέση με την θρησκεία μας και δεν συνδέεται με τον Μέγα Βασίλειο αλλά με τον Άγιο Νικόλαο που στην Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ως προστάτης των φτωχών παιδιών. Με το πέρασμα των χρόνων ο Άγιος Νικόλαος έχασε το πνευματικό του νόημα και με την βοήθεια της Coca-Cola άλ-

λαξε μορφή και έχει αυτή που γνωρίζουμε σήμερα.



Απ' την άλλη πλευρά πάλι, ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή ο επίσκοπος της Καισαρείας, ήταν ένας από τους τρεις ιεράρχες και από τους

μεγαλύτερους και πιο γνωστούς Αγίους της εκκλησίας μας. Με τεράστιο συγγραφικό και φιλανθρωπικό έργο. Ο ιδρυτής της Βασιλειάδας, μιας πόλης γεμάτης φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχτισε ξοδεύοντας την περιουσία του, μέχρι τα 49 του χρόνια που έφυγε από την ζωή είχε ως σκοπό του την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε όλες τις ηλικίες και όχι μόνο να δίνει δώρα σε μικρά παιδιά.

Στέλλα Κοσμίδου

BIBΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τώρα στις Χριστουγεννιάτικες διακοπές μας σταματάμε να διαβάζουμε και το μυαλό μας σκουριάζει. Αντί να καθόμαστε στον καναπέ και να βλέπουμε τηλεόραση ας αγοράσουμε ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο. Έχω να σας προτείνω μερικά πολύ διασκεδαστικά βιβλία:

Ο ΔΑΓΚΩΜΕΝΟΣ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ.

Συγγραφέας: *Γιάννης Σερβετάς*

Οι μέρες πλησιάζουν, ο Αϊ-Βασίλης κοιμάται του καλού καιρού και όλοι προσπαθούν να τον ξυπνήσουν... Όλοι; Όχι όλοι, μόνο οι καλοί. Οι κακοί κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν κοιμισμένο. Ποιοι θα κερδίσουν; Καθίστε να σας πω την ιστορία. Την πραγματική ιστορία του δαγκωμένου κουραμπιέ...

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ

Συγγραφέας: *Παναγιώτης Κακαλέτρης*

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι πολύ διαφορετικά για τον μικρό Ερρίκο. Ο πατέρας του αναγκάζεται να ξενιτευτεί

για να αναζητήσει εργασία και το παιδί είναι πολύ στενοχωρημένο. Θα καταφέρει άραγε ο αγαπημένος άγιος των παιδιών να βοηθήσει αυτή την οικογένεια και να φέρει πάλι τη χαρά στη γειτονιά του ονείρου;

A CHRISTMAS CAROL (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ)

Συγγραφέας: *Τσαρλς Ντίκενς*

Λονδίνο, μέσα του 19ου αιώνα, μια νύχτα που χιόνιζε, μια παραμονή Χριστουγέννων... Γεμάτος αδιαφορία για κάθε λογής μαγεία, συναίσθημα ή τρυφερότητα, ο Σκρουτζ, ο γέρο-τοκογλύφος, μετράει τα λεφτά του. Εκείνος δεν το γνωρίζει ακόμα, όμως η μοίρα που τον θέλει εγωιστή και παλιάνθρωπο δε θα έχει για πολύ το πάνω χέρι... Ποτέ δεν είναι αργά για ένα θαύμα...

12 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ

Συγγραφέας: *Εύη Κοντόρα*

Ο Αϊ-Βασίλης χάνει την Παραμονή των Χριστουγέννων! Το αντιλαμβάνεται κατόπιν εορτής, αλλά όταν πληροφορείται από τα ξωτικά του ότι κανένα γράμμα παιδιού με παραγγελίες δεν έφτασε ως εκεί καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από μια απλή αφηρημάδα. Κάτι πήγε στραβά και, δυστυχώς, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι τα παιδιά τον έχουν ξεχάσει ή ότι δε χρειάζονται πια τα δώρα του... Εκτός κι αν τα γράμματα χάθηκαν στο δρόμο! Έτσι, με την προτροπή ενός γέρικου ξωτικού (του συνταξιούχου επιστάτη Κριλ), αποφασίζει μια "εκτός υπηρεσίας" επίσκεψη στον ανθρώπινο κόσμο, ελπίζοντας πως θ' ανακαλύψει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ίδιος, εξάλλου, δεν ξέρει πολλά για τους ανθρώπους και θέλει να τους γνωρίσει λίγο καλύτερα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ταξιδέψει ινκόγκνιτο. Κανείς δεν πρέπει να μάθει την ταυτότητά του.... Και τα καταφέρνει! Ο Αϊ-Βασίλης ζει ένα δωδεκαήμερο στον κόσμο μας, όπου η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία αφού ο

κόσμος των ανθρώπων βρίσκεται σε κρίση! Αλλά τι είδους κρίση είναι αυτή; Πόσο επηρεάζει τη ζωή μικρών και μεγάλων και τι σχέση έχει με τον Αϊ-Βασίλη και με τα χαμένα γράμματα;
Δέσποινα Κοριακίδου

ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΕΘΙΜΑ

Επιτέλους ήρθαν τα Χριστούγεννα μια γιορτή που είναι πλούσια στις παραδόσεις και στα έθιμά της. Από την παραμονή των Χριστουγέννων ένα ακόμη έθιμο αναβιώνει στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Πρόκειται για την επίσκεψη του Καπαδόκη Άη Βασίλη που ολοκλήρωσε το μεγάλο του ταξίδι από την Καισάρεια φθάνοντας στο λαογραφικό χωριό «Ακόντισμα», όπου θα παραμείνει μέχρι την τελευταία μέρα του έτους.

Το σπάσιμο του ροδιού

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας -δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του- και έτσι να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι για να κάνει το καλό ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι.

Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το ρίχνει δηλαδή κάτω με δύναμη για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες του παντού και ταυτόχρονα λέει: "με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά". Τα παιδιά μαζεμένα γύρω-γύρω κοιτάζουν οι ρώγες αν είναι τραγανές και κατακόκκινες. Όσο γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος.

Χριστόψωμο

Το ζύμωμα του χριστόψωμου θεωρείται έργο θείο και είναι έθιμο καθαρά

Χριστιανικό. Οι γυναίκες φτιάχνουν τη ζύμη με ιδιαίτερη ευλάβεια και υπομονή. Το ζύωμα είναι μια ιεροτελεστία. Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, όπως ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα, και κατά τη διάρκεια του ζυμώματος λένε: "Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει." Πλάθουν το ζυμάρι και παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό με λουρίδες απ' τη ζύμη. Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό, συμβολίζοντας τη γονιμότητα. Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Το κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα, δίνοντας πολλές ευχές.

Τα Αγιοβασιλιάτικα караβάκια

Στην πόλη της Χίου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς υπάρχει ένα έθιμο, τα αγιοβασιλιάτικα караβάκια. Σύμφωνα με αυτό, οι ενορίες κατασκευάζουν πλοία σε σμίκρυνση. Αυτά συναγωνίζονται μεταξύ τους ως προς την ποιότητα κατασκευής και ως προς την ομοιότητα με τα πραγματικά πλοία, ενώ οι ομάδες, το πλήρωμα του κάθε πλοίου, τραγουδούν κάλαντα.

Εύη Πετρά

ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που γιορτάζεται από όλους τους λαούς με διάφορα ήθη και έθιμα. Είναι μέρες γιορτινές, γεμάτες αγάπη για τους συνανθρώπους μας, αφού ο Χριστός ξαναγεννιέται στις καρδιές μας. Είναι μέρες χαρούμενες για όλους. Κάθε χρόνο συγγενείς και φίλοι μαζεύονται γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και μοιράζουν δώρα και ευχές!

Να πώς λέγεται το «Καλά Χριστούγεννα» στις παρακάτω γλώσσες:

Αγγλικά: *Merry Christmas*

Γαλλικά: *Joyeux Noel*

Γερμανικά: *Frohe Weihnachten*

Ιταλικά: *Buon Natale*

Ισπανικά: *Feliz Navidad*

Αλβανικά: *Gezuar Vitin E Ri*

Βουλγαρικά: *Vessela Koleda*

Κατερίνα Λαζαρίδη

ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Υλικά:

250 γρ. φυτίνη

250 γρ. φρέσκο βούτυρο

250 γρ. βούτυρο γάλακτος

2 κρόκους αυγού

250 γρ. αμύγδαλα κομμένα σε μικρά κομμάτια

3 κουταλιές άχνη

2 κιλά αλεύρι

1 ποτήρι κρασιού λικέρ

2 βανίλιες

Εκτέλεση:

Το μυστικό της συνταγής είναι να χτυπηθεί πολύ καλά το βούτυρο ώσπου να γίνει άσπρο (καλύτερα με το χέρι). Έπειτα προσθέτετε τη ζάχαρη, τους κρόκους, το λικέρ, το αλεύρι, τις βανίλιες και τα αμύγδαλα τα οποία να είναι ασπρισμένα κι αν θέλετε τα καβουρδίζετε λίγο. Χτυπάτε λίγο ακόμα να ανακατευτούν όλα. Βάλτε το μίγμα σε μπολ και προσθέστε σιγά σιγά το αλεύρι. Ίσως να μην πάρει 2 κιλά. Θέλει αρκετό όμως, μέχρι να μη σηκώνει άλλο η ζύμη. Πλάθετε τους κουραμπιέδες και τους ψήνετε στους 200 βαθμούς για 25-30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Τους βγάζετε απ' τον φούρνο και τους πασπαλίζετε αμέσως με την άχνη.

Μαρίσα Μπάρτσι

