

Η πλατεία μας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΤΗΣ Ε₁' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11^{ΟΥ} ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Χριστούγεννα 2009

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Στις 25 Δεκεμβρίου, την Άγια αυτή μέρα που περιμένουμε κάθε χρόνο με λαχτάρα μικροί και μεγάλοι, γιορτάζουμε τα γενέθλια του Χριστού.

2009 χρόνια πριν, μια χειμωνιάτικη νύχτα, ένα λαμπερό αστέρι οδήγησε τους Μάγους σ' ένα στάβλο, όπου ο Ιωσήφ και η Μαρία, έφεραν στον κόσμο ένα μωρό, τον Ιησού. Σ' ένα αχυρένιο στρώμα, μέσα σε μια φάτνη, τα ζώα τον ζέσταιναν με την ανάσα τους, οι άγγελοι έψελναν και η νύχτα ήταν πλημμυρισμένη από καλοσύνη και ελπίδα. Κανένας άλλος μέσα στην ιστορία δεν κατόρθωσε να στάξει ένα τόσο γλυκό αίσθημα στις ψυχές μας όσο ο Χριστός. Ο Μεσσίας δε γεννήθηκε σε ανάκτορα, δεν ήταν λαμπροστολισμένος. Ήταν φτιαγμένος ακριβώς

όπως όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Το πνεύμα του όμως απλώθηκε παντού και ζέστανε χιλιάδες ψυχές. Το «Αγαπάτε αλλήλους» και το «Ειρήνη υμίν» κανείς ποτέ δεν το είπε πριν από τον Ιησού.

Είναι Χριστούγεννα του 2009 και σ' όλη τη γη άνθρωποι ακόμη υποφέρουν. Εκείνος γεννήθηκε και θυσιάστηκε για μας. Όμως η παρουσία του κυκλοφορεί ανάμεσά μας για να μας κάνει να νιώσουμε την αληθινή αγάπη

και ευτυχία και να γίνουμε ακόμα πιο δίκαιοι και σπλαχνικοί.

Καλά Χριστούγεννα !

Πασχάλης Πομακάκης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Ήρθαν επιτέλους τα Χριστούγεννα. Σχεδόν ένα μήνα πριν άρχισαν να στολίζουν οι βιτρίνες των καταστημάτων, η πλατεία μας, ακόμα και τα σπίτια με λαμπερά φωτάκια και στολίδια!

Τα παιδιά ανυπομονούν να κλείσουν τα σχολεία για τις γιορτές και οι μεγάλοι αλλάζουν διάθεση και γίνονται ένα με τα παιδιά!

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά από νωρίς το πρωί βγαίνουν στις γειτονιές και ψάλλουν τα κάλαντα. Οι μαμάδες φτιάχνουν

κουραμπιέδες, τσουρέκια και άλλες λιχουδιές και μοσχοβολάει το σπίτι! Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξανακούγονται από νωρίς τα κάλαντα σε κάθε σπίτι, που είναι διαφορετικά σε κάθε μέρος της Ελλάδας! Το βράδυ τα παιδάκια περιμένουν τον αγαπημένο τους Άγιο Βασίλη (...που είναι ο μπαμπάς κι η μαμά!!!) για να πάρουν τα δώρα τους. Έθιμο είναι να σπάζουμε κι ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού για να φέρει τόση τύχη, υγεία κι ευτυχία στην οικογένεια, όσα και τα σπόρια του ροδιού!



Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Υγεία κι ευτυχία στις οικογένειές σας!

Εύχομαι να είναι χαρούμενα όλα τα παιδιά του κόσμου!!!

Μάρθα Φιλίδου

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΓΡΙΠΗ!

Τον τελευταίο καιρό συνεχώς ακούμε για τον ιό της νέας γρίπης γνωστή ως γρίπη των χοίρων. Τι είναι όμως αυτή η γρίπη των χοίρων. Τι είναι όμως αυτή η γρίπη



των χοίρων;

Είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική, αναπνευστική ασθένεια των χοίρων που όμως μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ασθένεια και στους ανθρώπους. Οι πιθανότητα να ασθενήσει κάποιος είναι υψηλή όμως η θνησιμότητα χαμηλή. Είναι μάλιστα αποδεδειγμένο ότι η θάνατοι που οφείλονται στην εποχιακή γρίπη είναι περισσότεροι απ' αυτούς που οφείλονται στη γρίπη των χοίρων.

Πολύ συχνά δημιουργείται σύγχυση επειδή τόσο η γρίπη των χοίρων όσο και η κοινή γρίπη προκαλούνται από ιούς που έχουν παρόμοια συμπτώματα. Πάντως η νέα γρίπη έχει πιο έντονα συμπτώματα όπως πυρετό και αίσθημα εξάντλησης και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες επιπλοκές. Τα συμπτώματα χρειάζονται μερικές μέρες για να εκδηλωθούν. Στο μεταξύ όμως ο ιός μπορεί να έχει μεταδοθεί.

Κάθε νέος ιός που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων προκαλεί φόβο μήπως υπάρξει κάποια στιγμή πανδημία. Τα μέτρα που παίρνουν οι περισσότερες χώρες για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου είναι παρόμοια: φάρμακα, εμβόλια, κλείσιμο σχολείων κ.τ.λ.

Οι συνηθισμένες προφυλάξεις που μπορεί να πάρει καθένας από εμάς είναι συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι, αποφυγή επαφής χεριών με τη μύτη και το στόμα, αποστάσεις από αρρώστους, αντισηπτικά κ.τ.λ.

Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τις υπερβολές που ακούγονται στην τηλεόραση. Απλά πρέπει αν ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών και των ειδικών.

Γιώργος Μελενικιώτης

Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια που η ανθρωπότητα δεσμεύτηκε να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών με την υιοθέτηση της σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Σήμερα όλη συμφωνούν πως οποιοσδήποτε κάτω των 18 ετών είναι παιδί και έχει δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και προστασία όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Μόνο μετά την 20^η Νοεμβρίου του 1989, όταν η Γενική Συνέλευση για τα δικαιώματα του παιδιού, άρχισε η ανθρωπότητα να επωφελείται από μια δέσμη δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά και τους νέους έχει γίνει μεγάλη πρόοδος αυτά τα 20 χρόνια στο έργο της UNICEF σ' αυτήν συμπεριλαμβάνεται η μείωση των θανάτων κάτω των 5 ετών πάνω από 30% αλλά και ο περιορισμός του αριθμού που απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε αν θέλουμε την UNICEF στο έργο της.

Κατερίνα Ρέγκουλη

ΓΛΥΚΑ... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ

ΥΛΙΚΑ:

- 1 ποτήρι του νερού λάδι εκλεκτό
- ½ ποτήρι ζάχαρη
- 1/4 ποτήρι χυμός πορτοκαλιού και λεμονιού (ανάμεικτα)
- 1 ποτήρι χοντροκοπανισμένα καρύδια
- 3 ποτήρια αλεύρι μαλακό (όσο πάρει)
- 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ
- 2 κουταλάκια μπαίκιν πάουντερ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ:

- 1 ποτήρι ζάχαρη
- 1 ποτήρι του νερού μέλι
- 1/4 ποτήρι νερό
- 1 φλιτζάνι του καφέ γλυκόζη



ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Κοσκινίζετε το αλεύρι και το ανακατεύετε με το μπαίκιν πάουντερ. Σε πλήρη λεκάνη, δουλεύετε το λάδι με την ζάχαρη επί μία ώρα. Προσθέτετε τη γλυκόζη, το κονιάκ και τον χυμό του πορτοκαλιού-λεμονιού. Ρίχνετε το αλεύρι λίγο-λίγο και ζυμώνετε καλά να γίνει μία μαλακή ζύμη. Πλάθετε τα μελομακάρονα κυλινδρικά, τα πιέζετε με το πιρούνι να γίνει η επιφάνειά τους αυλακωτή, τοποθετείτε σε λαμαρίνα και ψήνετε σε μέτριο φούρνο για 20-30 λεπτά. Στο μεταξύ βάζετε το νερό, την ζάχαρη και το μέλι να πάρουν μερικές βράσεις. Ξαφρίζετε και βουτάτε μέσα στο σιρόπι τα μελομακάρονα κρύα (όχι περισσότερα από 3-4 την φορά). Βγάζετε με τρυπητή κουτάλα, τοποθετείτε σε πιατέλα και πασπαλίζετε μετά καρύδια και λίγη κανελοζάχαρη.

Σοφία Καρυπίδου

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τώρα στις διακοπές των Γιορτών είναι ευκαιρία να διαβάσουμε κάποιο καλό βιβλίο. Μερικά βιβλία

που διάβασα και σας προτείνω είναι τα εξής:

Ο Τσάρλι και το εργαστήριο σοκολάτας

Πέντε παιδιά – και μόνο πέντε – πήραν άδεια να επισκεφτούν το εργοστάσιο σοκολάτας του κ. Βόνκα.

Η καρδιά ενός χιονάνθρωπου

Ένας χιονάνθρωπος διαφορετικός από τους άλλους! Ένας χιονάνθρωπος όπου ελπίζει στη μαγεία των Χριστουγέννων και ζητά ένα παράξενο δώρο, «μια ζεστή αγκαλιά».



Ένα δώρο για τον Άγιο Βασίλη!

Ένας μικρός σκέπτεται! Τι δώρο θα ήθελε ο Άγιος Βασίλης; Μια λιχουδιά ή ένα παιχνίδι;

Καλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι!

Νομίζετε ότι ξέρετε όλα για τους καλικάντζαρους; Όλα – όλα είστε σίγουροι; Για κοιταχτείτε καλά στον καθρέφτη... Ούπς!

Οι κουραμπιέδες της μάγισσας. Κουτουρού

Τα φετινά Χριστούγεννα ο πλανήτης γίνεται άνω – κάτω. Κανείς δεν μπορεί να δώσει μια εξήγηση για τα περίεργα πράγματα που γίνονται. Φήμες λένε πως πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια μάγισσα...

Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη

Για χρόνια και χρόνια κάθε Χριστούγεννα, μελομακάρονα και κουραμπιέδες τρώγανε τα μουστάκια τους στον πιο αστείο πόλεμο του κόσμου... Μια μέρα όμως μια ξαφνική χιονοθύελλα τα αλλάζει όλα.

Ο Άγιος Βασίλης στη φυλακή με τους 83 αρουραίους

«Χο... Χο... Χο... Φτάσαμε!» Γέλασε πρόσχαρα ο Άγιος Βασίλης και ήταν έτοιμος να πηδήξει έξω από το έλκηθρό του για να παραδώσει τα πρώτα δώρα της βραδιάς όταν μια αυστηρή φωνή του έκοψε την φόρα. «Δε μου λέτε κύριε... Τι κάνετε;»

«Τι κάνω;» απόρησε ο Άγιος Βασίλης και αντίκρισε ένα βλοσυρό αστυφύλακα να πλησιάζει απειλητικά... Τι συνέβη και είναι ο Άγιος Βασίλης στη φυλακή;

Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Ακούω πως στη Νέα Υόρκη, στη γωνιά των είκοσι έξι δρόμων και του Μπρόδγουεη στους χειμωνιάτικους μήνες στέκεται ένας άνθρωπος και παρακαλάει τους περαστικούς να πάρουν κανέναν άστεγο απ' αυτούς που μαζεύονται γύρω του, για μια νύχτα, στο σπίτι τους.

Ο κόσμος δεν αλλάζει μ' αυτό, οι σχέσεις ανθρώπου με άνθρωπο δεν καλυτερεύουν, ο αιώνας της εκμετάλλευσης δε συντομεύεται μ' αυτό. Όμως μερικοί άνθρωποι αποχτούν ένα νυχτερινό καταφύγιο, ο άνεμος κρατιέται μακριά τους για μια νύχτα, το χιόνι που τους προορίζονταν πέφτει στο γυμνό δρόμο. Μην πετάξεις το βιβλίο σου, συ που με διαβάζεις, συνάνθρωπε. Μερικοί άνθρωποι έχουν καταφύγιο για τη νύχτα, ο άνεμος θα κρατηθεί μακριά τους για απόψε, το χιόνι που τους προορίζονταν πέφτει στο γυμνό δρόμο. Όμως ο κόσμος δεν αλλάζει μ' αυτό, οι σχέσεις ανθρώπου με άνθρωπο δεν καλυτερεύουν απ' αυτό, ο αιώνας της εκμετάλλευσης δε συντομεύεται με κάτι τέτοια.

Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-1956)