

Η πλατεία μας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΤΗΣ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΙΙ^{ΟΥ} ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΒΑΛΑΣ



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Τα Χριστούγεννα έφτασαν.

Όλοι ετοιμάζονται να στολίσουν το δέντρο να διακομήσουν το σπίτι τους και να πάρουν δώρα.

Γιατί γίνεται όμως αυτό; ο Χριστός ήρθε στη γη για να φανερώσει την αλήθεια και να μας σώσει από τις αμαρτίες. Με τις πράξεις και τη διδασκαλία του φανέρωσε ότι τα χρήματα δεν είναι το καλύτερο αγαθό.

Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε την γέννηση του Χριστού. Αυτές τις μέρες πηγαίνουμε στην εκκλησία, και παίρνουμε το άγιο φως.

Τις μέρες αυτές γιορτάζουν καλύτερα οι άνθρωποι που έμειναν στην καρδιά ακόμη και παιδιά που με ψυχές τα-

πεινές γιατί οι μεγάλοι παρασυρμένοι με τις ασχολίες τους ξεχνούν το νόημα των Χριστουγέννων.

Έτσι ας ευχηθούμε να μπει στις καρδιές όλων η γέννηση του Χριστού.

Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου



ΕΘΙΜΑ

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές. Ακούγοντας την λέξη Χριστούγεννα μας έρχο-

νται στο νου όμορφες εικόνες που μας γεμίζουν χαρά. Τα έθιμα των Χριστουγέννων είναι πολλά. Ένα έθιμο είναι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, που το στολίζουμε τις παραμονές των Χριστουγέννων.

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά γυρίζουν στις γειτονιές και λένε



τα κάλαντα.

Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι πλούσιο και γιορταστικό. Μαζεύονται οι συγγενείς, τρώνε γαλοπούλα και άλλα φαγητά.

Τις μέρες των Χριστουγέννων τα σπίτια είναι στολισμένα με τα γιορτινά τους και οι νοικοκυρές φτιάχνουν Χριστουγεννιάτικα γλυκά (κουραμπιέδες, μελομακάρονα).

Κωνσταντίνα Καρυώτου



Η UNICEF είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1946. έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά απ' όλο τον κόσμο που έχουν προβλήματα. Βραβεύτηκε το 1965 με το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. Στη UNICEF δουλεύουν πολλοί άνθρωποι και συγκεντρώνουν ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα στέλ-



νουν στα παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Δεν ξεχωρίζει μαύρα ή άσπρα παιδιά.

Οι γιατροί που είναι στη UNICEF ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες και κυρίως στην Αφρική που τα παιδιά έχουν ανάγκη. Τα σχολεία συγκεντρώνουν χρήματα, η εκκλησία ρούχα και τα στέλνουν στην UNICEF. Η UNICEF από τότε που ιδρύθηκε έγινε

η ελπίδα όλων των παιδιών του κόσμου. Ελπίζουν πως θα γίνουν καλά απ' τις αρρώστιες, θα έχουν φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε για να δούμε αυτά τα παιδιά να χαμογελούν.

Μαρία Μαυροθαλασσίτου

ΓΛΥΚΕΣ...ΓΙΟΡΤΕΣ

Κωνσταντινάτα (Μεθυσμένα)



Υλικά :
1 λίτρο
λάδια
σπορέλαιο
½ λίτρο
μπύρα
2 μπαίκιν

3 κουταλιές σούπας ζάχαρη
αλεύρι όσο πάρει (όχι πολύ σφιχτό)

Γέμιση:

Καρύδια στα τέσσερα κομμάτια, κανέλα, μαρμελάδα τα ανακατεύουμε σε ένα μπολ.

Σιρόπι : 3 ποτήρια ζάχαρη, 5 ποτήρια νερό.

Ρίχνουμε σε μια λεκάνη όλα τα υλικά και τα ζυμώνουμε καλά.

Παίρνουμε λίγο από τη ζύμη και τα΄ ανοίγουμε σε μικρά στρογγυλά σχήματα. Τα

βάζουμε λίγο από τη γέμιση στη μέση και τα κλείνουμε καλά. Μετά τα βάζουμε στο φούρνο 180° C για 20 λεπτά.. Όταν κρυώσουν τα βουτάμε στο καυτό σιρόπι για λίγο. Ρίχνουμε από επάνω ινδοκάρυδο.

Καλή σας όρεξη!

Σοφία Τσινεκίδου

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μας αρέσει πολύ στον ελεύθερο χρόνο μας να διαβάζουμε βιβλία γιατί μας προσφέρουν πολλές γνώσεις και με βοηθούν να εκφράζομαι καλύτερα στον προφορικό και γραπτό λόγο. Γι' αυτό κι εμείς σας προτείνουμε αυτά τα βιβλία.



“Το ασημένιο μενταγιόν” της Κίρα Σίνου

“Το καπλάνι της βιτρίνας” της Άλκης Ζέη

“Ο ασπροδόντης” του Τζακ Λόντον

“Με οικογένεια” του Έκτορ Μάλο

“Το όνειρο της Χώρας του Ποτέ” του Τόρμαντ Χάουγκεν

“Το κάλεσμα της άγριας φύσης” του Τζακ Λόντον

“Ένα παράξενο κορίτσι” της Άννι Σμιθ

“Ιστορίες για παιδιά” του Όσκαρ Ουάιλντ

“Χριστουγεννιάτικα διηγήματα” του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

“Το τόπι με τα χρώματα” του Αντώνη Λαμπρινίδη



“Ο Μάγκας” της Πηνελόπη Δέλτα

“Φίλοι φίλοι καρ-

διοφιλοί” της Σοφία Ζαραμπούκα

“Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα” του Ιουλιού Βέρν

“Ο μικρός πρίγκιπας” του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί

Ελένη Πολυράβα

Ιωάννα Χατζηλιάδου



ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Ακούω πως στη Νέα Υόρκη, στη γωνιά των είκοσι έξι δρόμων και του Μπρόδγου-

εη στους χειμωνιάτικους μήνες στέκεται ένας άνθρωπος και παρακαλάει τους περαστικούς να πάρουν κανέναν άστεγο απ' αυτούς που μαζεύονται γύρω του, για μια νύχτα, στο σπίτι τους.

Ο κόσμος δεν αλλάζει μ' αυτό, οι σχέσεις ανθρώπου με άνθρωπο δεν καλυτερεύουν, ο αιώνας της εκμετάλλευσης δε συντομεύεται μ' αυτό.

Όμως μερικοί άνθρωποι αποχτούν ένα νυχτερινό καταφύγιο, ο άνεμος κρατιέται μακριά τους για μια νύχτα, το χιόνι που τους προορίζονταν πέφτει στο γυμνό δρόμο. Μην πετάξεις το βιβλίο σου, συ που με διαβάξεις, συνάνθρωπε.

Μερικοί άνθρωποι έχουν καταφύγιο για τη νύχτα, ο άνεμος θα κρατηθεί μακριά τους για απόψε, το χιόνι που τους προορίζονταν πέφτει στο γυμνό δρόμο. Όμως ο κόσμος δεν αλλάζει μ' αυτό, οι σχέσεις ανθρώπου με άνθρωπο δεν καλυτερεύουν απ' αυτό, ο αιώνας της εκμετάλλευσης δε συντομεύεται με κάτι τέτοια.

Μπέρτολτ Μπρεχτ

