

Η πλατεία μας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΤΗΣ ΣΤ2 ΤΟΥ 11^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ 2013

1€

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ...

Πέρασαν κιόλας έξι χρόνια και γίναμε επιτέλους οι μεγάλοι του σχολείου όμως σε λίγο καιρό θα ξανά είμαστε οι πιο μικροί...αφού θα πάμε στο γυμνάσιο.

Ανυπομονούμε να περάσει ο χρόνος για να πάμε στο «μεγάλο σχολείο» όπως το αποκαλούσαμε πιο μικροί, αλλά τώρα ξέρουμε ότι θα είναι μια νέα εμπειρία όπως όλες τις άλλες, μόνο που αυτή θα την περάσουμε με διαφορετικά άτομα και φίλους. Σίγουρα τα νέα μαθήματα που θα προστεθούν θα είναι πιο δύσκολα αλλά θα έχουμε τους νέους μας δασκάλους να μας στηρίζουν και να μας βοηθούν στα εύκολα και στα δύσκολα.



Ελπίζω αυτά τα τρία χρόνια που πρόκειται να περάσουμε στο νέο μας σχολείο να μας μείνουν αξέχαστα και όταν μεγαλώσουμε να τα αναπολούμε, όπως και αυτά του δημοτικού.

**ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ
ΑΝΤΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!**

Γρηγόρης Πιτσής

ΑΝΤΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σαν χθες νομίζω πως ήταν όταν πέρασα για πρώτη φορά την πόρτα αυτού του σχολείου. Όταν ήρθα ήξερα μόνο να τραγουδάω και να και να παίζω.

Στην αρχή έμαθα τα πρώτα μου γράμματα, λέξεις και αριθμούς. Σιγά-σιγά έμαθα να γράφω και να διαβάζω. Και έφτασα σήμερα μετά από έξι χρόνια να γνωρίζω την ιστορία της πατρίδας μου, πολλά πράγματα τόσο για την θρησκεία μου, όσο και για τις θρησκείες των άλλων λαών. Έμαθα επίσης με την γεωγραφία πολλά πράγματα για όλο τον κόσμο. Έμαθα να καταλαβαίνω τα διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μου με την Φυσική. Και φυσικά έμαθα να χρησιμοποιώ αρκετά σωστά την ελληνική γλώσσα και να υπολογίζω με διάφορους μαθηματικούς τρόπους τους αριθμούς και τα προβλήματα.



Ήμουν πολύ τυχερός γιατί είχα πολύ καλούς δασκάλους που με προετοίμασαν πολύ καλά ώστε να μπορέσω να

προχωρήσω στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, δηλαδή στο Γυμνάσιο.

Αυτά τα χρόνια που ήμουν στο δημοτικό πέρασα πολλές και καλές και κακές στιγμές. Όμως εγώ θα κρατήσω μόνο τα καλά, γιατί αυτά με έκαναν να μεγαλώσω και με προετοίμασαν για την υπόλοιπη ζωή μου. Τους ευχαριστώ όλους τους δασκάλους μου αλλά και τους φίλους και συμμαθητές μου.

Δημήτρης Καλαϊτζής

ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Οι πάγοι λιώνουν, τα λουλούδια ανθίζουν και τα αρκουδάκια επιτέλους βλέπουν ξανά φως, μετά από πολλούς μήνες κρύου, βροχής και χιονιού, επιτέλους η άνοιξη κάνει την εμφάνισή της, η πιο όμορφη και τρυφερή εποχή, που όλα βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους. Αυτή η εποχή όμως έχει και την πιο μεγάλη εορτή του έτους, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλη εκτός από το Πάσχα, η εορτή όλων των χριστιανών, η εορτή που όλοι συναντάμε φίλους, συγγενείς και κουβεντιάζουμε με τις ώρες.



Και φυσικά Πάσχα δεν σημαίνει μόνο να παίζουμε με τα κόκκινα αυγά και να κουβεντιάζουμε με φίλους, Πάσχα σημαίνει επίσης η Ανάσταση του Κυρίου, όπως όλοι ξέρουμε, δηλαδή η νίκη της Ζωής επί του Θανάτου. Μερικά από τα

ενδιαφέροντα έθιμα της εορτής αυτής είναι, φυσικά, ένα όμορφο δείπνο με φίλους και συγγενείς και στο τραπέζι. Φυσικά την τιμητική έχει η αγαπημένη μας μαγειρίτσα, όπως και το σούβλισμα ενός αρνιού την Κυριακή του Πάσχα. Το ψήσιμο των τσουρεκιών είναι και αυτή μια πολύ ωραία συνήθεια, βέβαια υπάρχουν και άλλα όμορφα έθιμα. Όμως, κατά την γνώμη μου, οι πιο όμορφες και εκπληκτικές ώρες είναι όταν ξαναβρισκόμαστε με αγαπημένα μας πρόσωπα που μας γεμίζουν με αγάπη και ευτυχία, γι' αυτό και αυτές οι στιγμές που περνάμε μαζί τους μας μένουν αξέχαστες, αλλά και έτσι τιμούμε τον Χριστό έτσι όπως του αξίζει, βλέποντάς μας ευτυχισμένους, χαρούμενους και γεμάτους από χαρά και αγάπη.

Χριστίνα Βελίκοβα

ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΟΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ένα επάγγελμα πολύ δύσκολο είναι ο πυροσβέστης και αυτό το επάγγελμα το κάνει ο πατέρας μου.

Μια μέρα είχε πολύ καλό καιρό, όλοι οι πυροσβέστες καθόντουσαν στο σταθμό της πυροσβεστικής. Σε λίγα λεπτά τους περίμενε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί που καθόντουσαν χτύπησε το τηλέφωνο, κάποιος πολίτης ενημέρωσε για μια φωτιά. Ετοιμάστηκαν πολύ καλά και έφυγαν αμέσως για να προλάβουν γιατί ήταν πολύ μακριά το σημείο που βρισκόταν η φωτιά. Στην διαδρομή νόμιζαν ότι θα είναι κάτι εύκολο επειδή δεν είχε καθόλου αέρα για φύγει η φωτιά αλλού. Και όντως, όταν έφτασαν δεν είχε και πολύ αέρα. Αρχισαν αμέσως να απλώνουν τα λάστιχα και να σβήνουν την φωτιά που βρισκόταν σε μια μικρή πλαγιά. Μετά από λίγη ώρα που έσβηναν την φωτιά άρχισε να φυσάει δυνατά και ο αέρας δημιούργησε έναν μικρό ανεμοστρόβιλο



που σήκωσε την φωτιά μαζί με ξερά χόρτα και πέρασαν οι φλόγες από πάνω τους. Αμέσως μπήκαν στο πυροσβεστικό όχημα και έφυγαν γρήγορα και φυσικά χωρίς να προλάβουν να μαζέψουν τα λάστιχα για να σώσουν την ζωή τους. Μετά πήγαν πιο μακριά και ήρθαν και περισσότερα άτομα και οχήματα και σβήστηκε η φωτιά. Μετά από πολλές ώρες, επέστρεψαν στο σταθμό.

Ευάγγελος Μπαντής

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Την πρώτη Μαΐου γιορτάζεται η μέρα των εργατών. Είναι στην πραγματικότητα η μνήμη της εξέγερσης των εργατών του Σικάγου. Τον Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η μέρα έχει θεσπιστεί ως αργία και όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

Η πρώτη του Μάη, είναι μέρα ορόσημο για τους αγώνες του εργάτη.

Εκείνη τη μέρα, 1η Μαΐου του 1886, 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες που γίνονταν σε όλη την χώρα και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Εκείνο το Σάββατο του 1886, μια εργάσιμη μέρα, οι εργάτες, ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της

συγκέντρωσης, στην πλατεία Haymarket.

Στη γύρω περιοχή, είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από 1350 άτομα, οπλισμένα με οπλοπολυβόλα οι οποίοι περίμεναν το σύνθημα για να δράσουν.

Κι ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης, διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια βόμβα έσκασε κοντά στους αστυνομικούς οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμιά διάκριση. Είναι ακόμα άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων αφού πολλοί τραυματισμένοι κατέληξαν τις επόμενες ημέρες, επίσημα μόνο οκτώ νεκροί αστυνομικοί και τέσσερις διαδηλωτές έχουν επαληθευτεί.

Οκτώ συλληφθέντες διαδηλωτές δικάστηκαν, τέσσερις αυτών καταδικάστηκαν σε θάνατο και άλλος ένας αφαιρέθηκε μόνος τη ζωή του στην φυλακή. Η διεθνής προβολή αυτής της δίκης δημιούργησε τα θεμέλια της Εργατικής Πρωτομαγιάς ως Εργατικής Γιορτής.



Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στην Ελλάδα, από τον Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το 1893, 2000 άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας οχτάωρο, Κυριακή αργία και κρατική ασφάλιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων. Το 1894, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα

ίδια αιτήματα που λήγει με 10 συλλήψεις και τον Αύγουστο ακολουθεί σύλληψη του σοσιαλιστή Σταύρου Καλλέργη.

Το 1936 έχουμε τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα ξεκίνησαν γύρω στο Φεβρουάριο, με κατάληψη ενός εργοστασίου ύστερα από την απόρριψη των αιτημάτων των εργατών και συνεχίστηκε με συμπaráσταση καπνεργατών από άλλα εργοστάσια. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση, αλλά μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές σε διάφορα μέρη της πόλης. Σε μια συγκέντρωση στη διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν 8 εργάτες. Με πυροβολισμούς προσπάθησαν να δαλύσουν και τις άλλες συγκεντρώσεις και συνολικά είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς και 300 τραυματίες. Οι δολοφονίες των εργατών ήταν η έμπνευση του Ρίτσου για τον "Επιτάφιο".

Σημειώνεται ότι στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944, η εργατική Πρωτομαγιά συνέπεσε με την άνανδρη εκτέλεση 200 Ελλήνων ανδρών από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής. Έτσι, η Καισαριανή δεν εορτάζει μόνο την Εργατική Πρωτομαγιά όπως όλος ο υπόλοιπος ελεύθερος και δημοκρατικός κόσμος. Η ίδια ημέρα είναι ημέρα ιστορικής τιμής και μνήμης.

Πρωτομαγιά ονομάζεται η πρώτη μέρα του Μαΐου, η οποία είναι μέρα αργίας (η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, για το εργατικό κίνημα είναι απεργία) για πολλές χώρες του κόσμου.

Αγγελική Εμμανουηλίδου

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ

Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία. Ένα από αυτά είναι «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ».



Είναι ένα παιδί που ονομάζεται Τομ Σόγιερ και είναι πολύ σκανταλιάρης. Ζει με την θεία του και τον μικρό του αδελφό.

Η μεγάλη απόφαση του Τομ ήταν να γίνουν πειρατές αυτός και οι φίλοι του αλλά μετά του μπήκε στο μυαλό μια πιο φιλική ιδέα.

Η νέα ιδέα του ήταν να γίνουν ληστές αλλά όχι σαν όλους τους ληστές.

Οι συγκεκριμένοι ληστές δεν θα κρατούσαν τα κλεμμένα για τον εαυτό τους αλλά θα τα έδιναν στους φτωχούς.

Παρόλο που οι μεγάλοι αντιδράνε με ξύλο για να πάνε σχολείο και τις Κυριακές στο Κατηχητικό, ο Τομ και η παρέα του δεν το βάζουν κάτω. Μεταμορφώνονται σε διαβόλους, καθώς έρχεται στην παρέα και ο Χακ Φιν, το πανηγύρι φουντώνει και παρασέρνει τα πάντα, χωρίς να παραλείπει τους αναγνώστες, που είναι αδύνατον ν' αντισταθούν στις διασκεδαστικές και γοητευτικές περιπέτειες.

Νομίζω πως είναι ένα από τα βιβλία που θα μου μείνουν στο μυαλό.

Νίκος Παπαδόπουλος